

Nieuwsbrief - Newsletter

**STICHTING WAR CEMETERY
BRUNSSUM
FOUNDATION WAR CEMETERY
BRUNSSUM**



**"Poppy Day"
Herdenkingsplechtigheid-Remembrance Service
Brunssum War Cemetery
11 november 2015
Locatie/location - Heufstraat Brunssum
Tijd - Time: 11.00hr**

Remembrance Day, ook wel Armistice Day of Poppy Day is in het Verenigd Koninkrijk en andere de landen van het Gemenebest de dag waarop de gevallen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht.



REMEMBERING THE FALLEN



Het vaste onderhoudsteam voor Brunssum War Cemetery.
De mannen van de Commonwealth War Graves Commission zorgen er
voor dat ons kerkhof er altijd piekfijn uitziet.

Bedankt-Thank you

Maintenance Team of CWGC at Brunssum War Cemetery



CWGC
Commonwealth War Graves Commission

Nieuwsbrief - Newsletter



*Groot onderhoud
Major Maintenance*



Nieuwsbrief - Newsletter

5-8-2015

Bezoek van de familie McAllan
Visit of family McAllan

Name: McALLAN, ALEXANDER
KERR

Rank: Serjeant

Regiment/Service: King's Own
Scottish Borderers

Unit Text: 4th Bn.

Age: 24

Date of Death: 07/01/1945

Service No: 3190313

Adopted by: Marco & Sonja Ar-
pots





18-9-2015

Bezoek van de familie Hyslop uit
Australië

Visit of family Hyslop from Australia

Name: McGILVRAY, ALEXANDER

Rank: Sapper

Regiment/Service: Royal Engineers

Unit Text: 241 Field Coy.

Age: 27

Date of Death: 07/01/1945

Service No: 14633466

Adopted by: Maria Rosenbrand - Vos



Leuk artikel over Brunssum War Cemetery in het **Multi Cultu Positivo** magazine van het Broekland college uit Hoensbroek. Deze school is adoptant van 2 graven op onze begraafplaats.

Article about Brunssum War Cemetery in the schoolmagazine **Multi Cultu Positivo**. This school, "Broekland College" adopted 2 graves on our cemetery.

Brunssum War Cemetery

de eerste Commonwealth "Britse" begraafplaats ter wereld

Brunssum War Cemetery is de eerste Commonwealth "Britse" begraafplaats ter wereld waar alle graven, 328 in totaal, zijn geadopteerd.

De veelal jonge soldaten (16 t/m 47 jaar) die hier rusten, hebben een hoge prijs betaald voor de strijd die ze in 1944 en 1945 voerden net over de grens bij het Duitse Geilenkirchen. Maar hun erfenis is ook enorm. Zij vielen voor onze vrijheid. Zij vielen voor een rechtvaardige samenleving. Zij vielen voor onze voorouders, voor ons, en voor onze kinderen. Op ons rust de plicht om die erfenis te koesteren in de geest van hun offer. Democratie, vrijheid, onafhankelijkheid, het mogen nooit loze kreten worden. Omdat onze bodem doordrenkt is met het bloed en de tranen van hen die ervoor stierven.

Een paar jaar geleden is onderzoek gedaan onder de Nederlanders naar de waardering en beleving van de Tweede Wereldoorlog. Belangrijkste conclusie van dat onderzoek is dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds sterk leeft, ook onder jongeren. (Het is goed als de jeugd er aan herinnerd wordt dat vrijheid niet echt zo vanzelfsprekend is als het lijkt). Niet als een geschiedenisles, maar als een on-

losmakelijk onderdeel van ons heden. Dat is een krachtig gegeven, want dit betekent dat huidige én toekomstige generaties bereid zijn om de lessen van de Tweede Wereldoorlog te vertalen naar onze eigen omgeving, ons eigen leven, ons eigen handelen. Wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, is langzamerhand tot een ijkpunt uitgegroeid. Die oorlog heeft ons bewuster gemaakt van menselijke waardigheid, menselijke verantwoordelijkheid, menselijke normen en waarden – en van het belang om al die zaken te verdedigen, in gebaar, gedrag, denken en doen. De Tweede Wereldoorlog is geen geschiedenis. Het is ons heden. En onze toekomst.

Op dit kerkhof liggen 328 mannen die het fundament hebben gebouwd van onze samenleving. Hun offer is lang geleden gebracht. Maar het is niet vergeten. En hun erfenis is er niet minder om. Wij zijn vrij. Wij zijn bevoorrecht. En wij zijn, boven alles, dankbaar. Dat is ook de reden waarom we de monumenten uit de oorlogstijd koesteren. Een koestering waarmee we tot uitdrukking willen brengen: we halen moed en inspiratie uit de offers die jullie hebben gebracht.

>>



Onze twee Adoptiegraven (Dubbelgraf)
Ook het Broeklandcollege heeft als school twee graven geadopteerd op deze begraafplaats.
Dit zijn de graven van:
• MATTHEWS, SIDNEY REGINALD 22 jaar
• RANDLE, RICHARD 28 jaar (grafnr: V 232-233)

Zij liggen beide in een dubbelgraf op de allerlaatste rij. Deze rij is een massagraf, de mannen die hier begraven zijn, lieten hun leven tijdens het ruzen van een mijneveld in de buurt van Geilenkirchen. Bij de explosie kwamen in een keer 25 Royal Engineers en 17 Scottish Borderers om het leven. De identificatie van de lichamen was zo moeilijk dat men besloot deze mannen in een massagraf te begraven.

Met name op 4 mei is de herdenking zeer druk bezocht. Onze adoptanten verschillen nogal van leeftijd. De oudste adoptant is 94 jaar en de jongste ca. 10 jaar. Veel graven gaan over van ouders op kinderen. Bij de herdenkingen zien wij gelukkig steeds meer jeugd. Er zijn inmiddels drie scholen die graven hebben geadopteerd waaronder Brunssum en met name de familieleden van deze soldaten deugd. Zij waarderen het zeer dat hun worden. De stichting krijgt hierover zeer veel gelukkig lovende reacties.

Meer informatie over deze begraafplaats kunnen jullie vinden op deze website:
www.warcemetery.nl

Het is de bedoeling dat onze adoptanten op de twee herdenkingsdagen en rond kerst een bloemetje leggen op hun adoptiegraf.
Wij kennen in Brunssum 2 dodenherdenkingen:
4 mei 20.00 uur:
Dodenherdenking Nederland
11 november 11.11 uur:
Poppy Day "Klaproosdag" – Britse Dodenherdenking



< Randle, Richard

18



Deze kanjers van scouting St. Franciscus zetten alle grafvazen weer netjes in de borders voor de komende herdenking en de daarop volgende feestdagen. Hartelijk dank hiervoor.

Our team of helpers from scouting St. Franciscus did a great job!



MHOODT SHOES

Winkelcentrum de Parel 4
6441 BZ BRUNSSUM
Tel. 045 - 737 03 06

Uw adres voor:

- Dames schoenen
- Heren schoenen
- onderhoudsproducten
- leeronderhoud
- schoenreparatie
- schoen reiniging
- kleding reiniging
- stomerij



PLAN UW KANTOOR.NU VAN WERKPLEK TOT WEBPLEK

LAPTOPS - PRINTERS AUTOMATISERING FAXEN COPIERS DOMEIN REGISTRATIE WEBDESIGN
KERKSTRAAT 326 BRUNSSUM TEL: 045 564 34 92 EMAIL: INFO@PLANUWKANTOOR.NU

- Computers op maat.
- Laptops en pc's.
- Virusvrij maken en opschonen van uw systeem.
- Printers en multifunctionals.
- Kantoorartikelen.
- Toners en inktcartridges.
- Laptop en computer reparatie.
- Verkoop Accu's en Adapters.
- Webdesign
- Domeinregistratie en hosting.
- Kopieër- en scanservice Copyshop.
- Fax service.
- Netwerk beheer.
- DHL Servicepoint.



WWW.PLANUWKANTOOR.NU - INFO@PLANUWKANTOOR.NU - 045 564 34 92 - KERKSTRAAT 326 BRUNSSUM



**HYPOTHEKEN
EN MAKELAARDIJ**

VAN OPPEN | PELZER | SIMONS

WWW.OPPEN.NL

Herdenkingsplechtigheid Avro Lancaster R 5701 op maandag 5 oktober 2015
(Monument Platanendreef - Brunssum).

5 oktober 2015 - Special commemorative occasion Avro Lancaster R 5701.
Foto's-photo's: Anja Timmers





© Anja Timmers 2015





Nieuwsbrief - Newsletter





Op 11 juli 2015 werden wij verrast met een bezoek aan onze begraafplaats door niemand minder dan de dochter van Vera Lynn, Virginia en haar man Tom.

Visit of Tom and Virginia, the daughter of Dame Vera Lynn. hope we will meet again.



Nieuwsbrief - Newsletter



Onze klaprooskruisjes gaan de wereld over. Op de bovenstaande foto's het Commando Monument in Spean Bridge (Schotland). Met dank aan Eugene Wiering. Volgende pagina: bij de urn in het concentratiekamp Auschwitz (Polen).

Our Poppy Crosses go over the World. Photo's above: Commando Memorial in Spean Bridge (Scotland). Next page: concentration camp Auschwitz (Poland).

Lest We Forget +

Nieuwsbrief - Newsletter



Nieuwsbrief - Newsletter



Te Koop - For sale

Onze nieuwe pin - Our new foundation pin

5 euro (Ex verzendkosten - Ex shipping)

Mail: warcemeterybrunssum@gmail.com



Rust in vrede - Rest in peace

Wiel Graus †

Foto-Photo: Anja Timmers



Nieuw Lancaster Monument in Schinveld
New Lancaster Monument in Schinveld (Netherlands)



Nieuwsbrief - Newsletter



Nieuwsbrief - Newsletter



Nieuwsbrief - Newsletter



Captain Ron Barr met Engelse bulldog William op de cover van een Brits luchtvaartblad in juli 1942.

“De oorlog kent vele helden, helaas is een groot aantal van deze helden gesneuveld tijdens de tocht naar onze bevrijding. Het minste wat wij kunnen doen als ‘vrije mensen’ is ervoor te zorgen dat onze helden een eervolle begrafenis krijgen.”

- Pierre Rieu -
(lid van het Comité van Aanbeveling)



Voor meer informatie:

www.stichtingbergingstirlingw7630.nl

 Project Short Stirling Mk.I W7630 MG-M

Stichting Berging Stirling W7630

p/a Ad Hombergen
Galvaniweg 21
6101 XH Echt

Telefoon: 0475-410380

E-mail: info@stichtingbergingstirlingw7630.nl

Donaties worden in dank aanvaard op
rekeningnummer: **NL87 INGB 0006 7400 51**

(Stichting Berging Stirling W7630 heeft de ANBI-status)



Vermist is erger dan dood



Wij vragen uw hulp

Ruim 70 jaar na onze bevrijding, vragen nabestaanden van een Britse vliegtuigbemanning zich nog altijd af waar hun vermiste dierbaren zijn gebleven want *vermist is erger dan dood.*

Vast staat, dat op donderdagavond 10 september 1942 de viermotorige bommenwerper Stirling W7630 met zes bommen is neergestort in de gemeente Echt-Susteren bij abdij Libbosch. Van vier van de acht bemanningsleden ontbreekt nog altijd ieder spoor...



Vast staat ook, dat bij de crash slechts drie van de zes zware vliegtuigbommen zijn ontploft. De drie niet geëxplodeerde bommen vormen een groeiend gevaar voor de bewoonde omgeving. Wij vinden dit een **onacceptabele** zaak.

Stichting Berging Stirling W7630

In december 2014 besloot het College van B&W Echt-Susteren om het wrak met de mogelijke vermisten en bommen **niet** te bergen: volgens het College was het gevaar nihil en de bergingskosten te hoog.



In maart 2015 is de Stichting Berging Stirling W7630 opgericht, met als doel om het wrak en eventuele stoffelijke resten te bergen en niet ontplofte bommen onschadelijk te maken.

Hoe kunt u ons steunen?

Het Rijk vergoedt 70% van de bergingskosten. De overige kosten komen voor rekening van de gemeente. Om die last te verlichten, stellen we ons tot doel om een deel van die 30% bij elkaar te krijgen. Uw steun en/of donaties zijn daarom heel welkom!

Steun ons!

- met een donatie, zie ommezijde
- sponsoring in natura
- overtuig uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Echt-Susteren

BEDANKT!



Bemanning

F/Lt. L.R. Barr	DFC & bar	omgekomen
P/O E.R.M. Runnacles		omgekomen
P/O P.G. Freberg		ontsnapt
P/O E.H. Cook		gevangen
P/O I.D. Fountain		vermist
Sgt. M.S. Pepper	DFM	vermist
Sgt. J. Greenwood		vermist
Sgt. P.B.P. Price		vermist

Onderzoek door een gecertificeerde explosievaardeskundige laat zien, dat er wel degelijk gevaar dreigt. Verder menen wij dat de bergingskosten nooit opwegen tegen de prijs, die de bemanningsleden hebben betaald. Zij gaven hun leven voor **uw** en **onze** vrijheid.



Captain Ron Barr with bulldog William on the frontpage of a British aviation magazine, July 1942.

“The war has many heroes, unfortunately many of those heroes died during the battles towards our liberation. The least we can do while living in freedom is to ensure that our heroes get a honourable burial.”

- Mr. Pierre Rieu -
(member of the Recommending Committee)



More information:

www.stichtingbergingstirlingw7630.nl

 Project Short Stirling Mk.I W7630 MG-M

Secretary

Stichting Berging Stirling W7630

p/a Ad Hombergen
Galvaniweg 21

6101 XH Echt - The Netherlands

Phone: +31 475 410380

E-mail: info@stichtingbergingstirlingw7630.nl

Donations are gratefully accepted to bank
account number: **NL87 INGB 0006 7400 51**

(Stichting Berging Stirling W7630 is classified in the
category of charities)



**Death is terrible,
missing is worse**



We ask for your help

Since our liberation 70 years ago, relatives of the crew of a British bomber still wonder where their missing beloved ones are. Being missed is much worse than knowing that they are confirmed dead.

On the night from Thursday to Friday September 10, 1942 the four-engined RAF bomber Stirling W7630 – loaded with six heavy H.E. bombs – crashed in the community of Echt-Susteren naer Libbosch Abbey. We know that four out of eight crew members are missing ever since.



Crew W7630

F/Lt. L.R. Barr DFC & bar	killed in action
P/O E.R.M. Rumnacles	killed in action
P/O P.G. Freberg	escaped
P/O E.H. Cook	prisoner of war
P/O I.D. Fountain	missing
Sgt. M.S. Pepper DFM	missing
Sgt. J. Greenwood	missing
Sgt. P.B.P. Price	missing

As the impact of the crash left three out of the six heavy explosives untouched, these have become a growing danger for the inhabited area. In our opinion this is quite unacceptable.

Foundation for the recovery

In December 2014 Mayor and Eldermen of Echt-Susteren decided to **abandon** the recovery process of the bomber and the most likely presence of bombs and missing crew members. Reasoning was that danger for the area was non-existent and the costs for the recovery where deemed to be too high.



However research and subsequent investigation by an authorized and acknowledged expert learned us that a real and growing danger is very much alive and present. Apart from that we hold the view that all costs of recovery never will outweigh the price, paid by this crew. They died so that you and we can live in freedom.

March 2015 saw the start of the Stirling W7630 foundation, which is aiming to make the recovery of the wreckage and human remains possible as well as the disarming and removal of the unexploded bombs.

How can you support us?

The Dutch Government refunds 70% of all recovery costs, so the community of Echt-Susteren has to cover the remaining 30%. In order to ease that burden we have started to collect as much money as possible to close the gap of 30%. Therefore your support and/or donation are very welcome!

Support us!

- With a donation
- Otherwise

Thank you very much!



**Herdenk hen die gevallen zijn voor onze vrijheid
Remember those who fell for our freedom**



STICHTING WAR CEMETERY BRUNSSUM

Stichting-Foundation:
War Cemetery Brunssum
Beschermerheer-Patron
L. Winants
Burgemeester-Mayor

Heugerstraat 21F
6443 BR Brunssum
Nederland - Netherlands
ANBI geregistreerd

Tel:
+31-(0)45-5256377

E-mail:
[warcemeterybrunssum@
gmail.com](mailto:warcemeterybrunssum@gmail.com)

Bank: Rabobank
Reknr-Bankaccount:
160848210
IBAN/SEPA:
NL14RABO0160848210
BIC: RABONL2U



**Steun ons - Support us
Reknr-Bankaccount (Rabobank)
IBAN/SEPA: NL14RABO0160848210 - BIC: RABONL2U
Dank U - Thank You**



Stichting War Cemetery Brunssum

The First Commonwealth Cemetery with graveadoption in the World!